



Eerste zondag van Advent

Voorganger: Dhr . W. G. Flach, Gorinchem
Organist: Cedrik Kerkdijk
Lector: Brenda Kerkdijk

Liturgische bloemschikking

De lezingen in deze adventstijd zijn net als de adventskalender verbonden aan het jaarthema 2024-2025 van de Protestantse kerk.

Als nieuw - Leven in het licht.

De basis voor de schikkingen is "het licht verwachten".

Er is gekozen voor een ontvangende lijn, alsof het armen zijn om het goede te ontvangen. Elke zondag zal deze lijn dichter naar de kaars schuiven.

1e Advent: Lucas 21:25-31

Tekenen der tijden, waakzaamheid geboden.

Thema: Waakzaamheid.

De ontvangende lijn is onderaan de kandelaar bevestigd. In deze lijn liggen vijgen aan vijgentakken en donkere bessen. De kaars is boven op de kaarsenstandaard geplaatst.

Doordat er een ontvangende lijn verbonden is aan de kandelaar ontstaat een silhouet van het anker. Het anker is het symbool van de hoop.

Woorden bij de schikking:

Zoals de vijg reikhalzend uitziet naar het juiste moment

zo mogen ook wij waakzaam zijn om het licht te ontvangen.



Help jij me hopen?

In de adventstijd kijken we uit naar het kerstfeest dat komt. Dat doen we niet alleen: samen delen we onze hoop. We lezen verhalen waarin mensen elkaar helpen hopen. En niet alleen mensen doen dat: ook de bomen kunnen ons helpen om vooruit te kijken. (Want zij laten zien dat de lente komt.)

Het thema van deze adventstijd is: 'Help jij me hopen?' We horen hoe in de Bijbel hoop wordt gegeven en delen onze eigen hoop met elkaar. Het project voor deze weken is niet alleen bedoeld voor de kinderen, maar voor de hele gemeente: met jong en oud helpen we elkaar hopen.

Eerste advent, zondag 1 december 2024



Thema: Het komt!

De vijgenboom en de andere bomen laten met hun groene

knoppen zien dat de zomer komt. Wie goed oplet, weet al een beetje wat er gaat gebeuren. Zo is het ook als we uitzien naar de komst van Jezus.

Contact:

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,
ottogrevink@gmail.com

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413
b.g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl

Orgelspel
Binnenkomst kerkenraad
Stilte
Welkom

Aanvangstlied: 25: 1 en 2
Stil gebed, votum en groet

Uitleg bloemstuk, kaars aan, kaarsenlied
Gebed om vergeving, woord van genade, regel
voor de komende week

Lied 25: 4

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment
Kinderen naar voren, gesprek met een
wandelaar, video, projectlied

Lezen: Zacharia 14: 4 – 9

Lied 50: 1 en 2

Lezen: Lucas 21: 25 – 31

Lied 769: 1 en 6

Verkondiging

Lied 598 (drie-vier keer)

In Memoriam Cornelia Timmermans

22 aug 1942 26 nov 2024

Zingen Psalm 121 : 1 en 4

Gebeden, voorbeden, stil gebed, het Onze
Vader

Collecte

Slotlied: 439: 1 en 4

Wegzending en zegenbede

Orgelspel



**Na afloop van de dienst is er gelegenheid
voor ontmoeting en gesprek onder het
genot van koffie, thee of limonade**

Collecte

1. Edukans
2. Exploitatie
3. Steuncollecte

Het **eerste** collectedoel van deze zondag
is: **EDUKANS**. Zij creëren
wereldwijd onderwijskansen voor kinderen en
jongeren.

Ze werken aan kwalitatief goede
docentenopleidingen, betrekken ouders en de
gemeenschap en zorgen voor goed lesmateriaal. Ze
ondersteunen leraren zodat zij met hun
pedagogische vaardigheden voor kinderen en
jongeren het verschil kunnen maken want als je
niet kunt lezen en schrijven, dan is meedoen in de
maatschappij moeilijk. Bijv. in Kenia zijn de
gevolgen van de enorme laaggeletterdheid onder
kinderen niet te overzien. De ontwikkeling van een
complete generatie staat stil. Met Uw hulp stopt
Edukans analfabetisme in Kenia. Met goed
getrainde docenten in combinatie met lees- en
schrijfmateriaal. Geef een kind of jongere de kans
van z'n leven en geef voor dit mooie doel! U kunt
Uw gave ook overmaken op het ibannummer van
de ZWO: NL16RABO 0373 7092 42 **met
vermelding van EDUKANS**.

Het **tweede** collectedoel is de **EXPLOITATIE** en
het **derde** doel is de **STEUN**collecte.

Berichten voor de gemeente.

Bloemen

Op 24 november gingen de bloemen als groet
en ter bemoediging naar fam. D.W.
Mandemakers.

Overleden

Op 26 november overleed Corrie
Timmermans. Zij werd 82 jaar. In deze dienst
zullen we haar gedenken. De uitvaartdienst is
op dinsdag 3 december om 14.00 uur in onze
kerk.

Op 28 november overleed Jan Maijers, de
(schoon)vader van Henk en Lida Spuijbroek-
Maijers. Hij werd 91 jaar. In onze gebeden
willen we voor Henk en Lida en hun familie
voorbede doen. De uitvaartdienst is op
woensdag 4 december om 10.30 uur in de
Hervormde Kerk van Besoyen.

Voorbeden

Voor de diensten kunt u mij voorbeden
doorgeven door mij te bellen (06 364 224 05)
of te mailen hhoogendoorn15@gmail.com.



Pastoraat

Contactgegevens Ds. van der Linden: 06
83446753; dsgvanderlinden@gmail.com

Het Vakantiebureau: Vakanties met aandacht 2025.

(bestemd voor senioren en mensen met een zorgvraag).

U bent van harte welkom in één van de drie zorghotels of op het vakantieschip Prins Willem-Alexander. Een team van ervaren en bevlogen vrijwilligers helpt U met de zorg die u nodig heeft en staat klaar om U een onvergetelijke vakantie te bezorgen. In een zorgvakantie van het Vakantiebureau is van alles mogelijk. Wandelen, fietsen, genieten van excursie, een spelletje spelen met andere gasten of u mee laten voeren tijdens een muziekoptreden in de avond. Of helemaal niets doen in het zonnetje op het terras kan natuurlijk ook.

Wacht niet te lang met boeken; de accommodaties zijn snel volgeboekt!

Folders met het aanbod 2025 liggen in de hal van de kerk

Kerst-inn 13 december van 17.00 uur tot 19.00 uur

Zoals u in Kontakt en op de bestelbrief kan lezen kan naast de kerststukken ook weer erwten en tomatensoep besteld worden. Om tijdens de kerst-inn te eten maar ook om mee naar huis te nemen. Wilt u dit op het bestelformulier vermelden zodat wij daar rekening mee kunnen houden. Als u het invult komt u gewoon gezellig eten en als u het wil meenemen zet u er dat dan bij. Beiden kan natuurlijk ook maar geeft u dat dan even op het bestelformulier aan, alvast bedankt.

De activiteitencommissie

Adventsvespers staan stil bij vrede

Stel je voor dat je aan premier Netanyahu van Israël zou vragen of het geen tijd wordt dat hij zwaarden tot ploegijzers omsmeedt. Zou hij dan aan mij vragen, of ik gek ben geworden? Hij kent toch ook die tekst van de profeet Jesaja? Wat zou het voor de 'gewone mensen' in Gaza, maar net zo goed in Israël, heerlijk zijn dat ze zonder gevaar in hun land kunnen wonen.

Als ze maar zouden proberen de dromen van zoveel jaren geleden serieus te nemen. Dat zijn toch de dromen van zoveel mensen ook nu nog! Overleg met elkaar en kom tot een oplossing. Zelfs in Noord-Ierland is dat gelukt en op zoveel andere plaatsen waar verschrikkelijke oorlogen woeden. Als u daar ook van droomt, of als u graag zou willen dat dat zou gebeuren, kom dan naar de Adventsvespers die iedere adventszondag georganiseerd worden door de samenwerkende kerken van Waalwijk en Loon op Zand in onze kerk De Brug. Op zondag 1 december is het thema: *Is vrede ook een optie?* Aanvang is 17.00 uur.

Voorgangers zijn: Femke Vesters en Jan de Gruijter.

Laat u inspireren, dan wordt kerst 2024 iets meer *Vrede op aarde*.



Contact:

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,
ottogrevink@gmail.com

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413
b.g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl